

# O.S.K. MOSEBRYG

Medlemsblad for **ODENSE SPORTSFISKER KLUB** Medlem af D.S.F. og Odense å sam.

Klub siden 1942:

Jubilæumstryk 75 år

2017



## Den 12 Marts 1942

Samledes en kreds af sportsfiske interesserede mænd til møde hos Grosserer Zier Andersen, Albanigade 15, Odense og vedtog at stifte en forening af sportsfiskere.

Man vedtog at give foreningen navnet:

## Odense Sportsfisker Club

Baggrunden for starten af denne forening var utilfredshed med de bestaaende forhold og de kaar, man hidtil havde budt odenseanske sportsfiskere - i det hele taget ønsket om at skaffe sportsfiskerne de bedst mulige arbejdsvilkaar og samtidig ønsket om at styrke sammenholdet og det i en saadan forening i høj grad ønskelige kammeratskab.

Det vedtoges at fastsætte kontingentet til 24 kr. aarligt.

Endvidere fastsættes indskuddet til 10 kr. Passive medlemmer 10 kr.

## **Der er løbet meget vand i åen siden....**

men Odense Sportsfisker Klub er her stadig. Større, stærkere, mere aktiv, super økonomi og med mange aktive medlemmer.

Masser af fiskevand, møder flere gange om ugen, over 100 arrangementer/ture om året. Med nyrenoveret klubhus (sidst vinduer og hulmursisoleret).

Kastebane til fluekast, kæmpe rygeovn, kæmpe stor bålhytte ved klubhuset samt flere nye ting på vej.

Heldags fiskeskole (fiskeri som valgfag).

Visionerne fra dengang er blevet ført ud i livet og vi er i dag kommet meget længere, end man kunne turde håbe på dengang.

Men de havde visionerne og modet. Det var en anden tid under krigen med de krav, det gav. Man måtte ikke mødes i større forsamlinger og der var knaphed på mange ting.

Alligevel ville man mere for sportsfiskeriet.

Når man sidder med de gamle papirer, finder man små sjove historier og påfund.

De første møder i klubben holdt man på "Den Gamle Kro" i Overgade i Odense, ja det hed den også for 75 år siden.

Det første foredrag i klubben var "Hvordan pakker jeg min rygsæk?". Det kan godt være, det ikke ville trække fulde huse i 2017.

Der har siden været holdt møder/generalforsamlinger mange steder som ja f.eks. Den Gamle Kro, Cafe Prior, Restaurant Stadion og flere andre restauranter, hoteller, skoler, forsamlingshuse og sågar beboerhuse, da man ikke havde et fast klubhus. Man måtte bruge de muligheder, der var.

Bestyrelsen har også holdt møde i baglokaler i restauranter, hoteller eller på skift hos bestyrelsens egne medlemmer. Dette var praksis i mange år. Der blev så givet et mindre beløb til afholdelse af udgifterne.

Den ånd, der var i klubben til at få tingene til at lykkes og at passe på pengene, havde faktisk givet O.S.K. det rygte, at O.S.K. stod for Odense Spare Klub.

Når en klub fylder 75 år, så dukker der mange historier op. Rigtig mange gode, men der er også tider, hvor det har været trange tider for klubben.

Den er startet i en tid under tysken og der har været interne strid i forskellige bestyrelser gennem tiden.

Der har været tider, hvor tvister måtte over domstole for at blive løst. Der har været tvister i klubben internt, som har ført til nye udbryder klubber, der i dag er selvstændige klubber rundt på Fyn.

Der har været tab af trækkende kræfter i klubben såsom f.eks. formænd, der er gået bort ved nedstyrtede fly, selvmord og andre uheldige omstændigheder, men der er trådt nye kræfter til, når nogen gik bort.

Her vil jeg gerne sige TAK til alle dem, der har været og er en del af Odense Sportsfisker Klub. En tak til alle de folk der lægger frivillige kræfter i at få alle tingene til at køre i klubben. Uden deres store flid og arbejde, ingen klub.

# Rønninge Moserne.

Gedde Premieren i Rønninge Moserne er et af de ældste tiltag i Odense Sportsfisker Klub. Helt tilbage fra de første ture i 50`erne til de mange år, hvor man brugte spejderhytten og hvor vi havde vores egne lille overnatningshytte med malerier af Ibsen Gedden malet direkte på væggen.

Hertil hører historierne om de folk der boede i mosen, den sidste Kløjdi´.

Nok en af de sidste særlinge i mosen. Han boede i et lille sammenfaldet hus i mosen uden strøm, vand og altid fyldt op med en masse dyr og skrammel i vores moderne øjne.

Han hentede vand i en dunk ved naboen og det med vask var ikke noget, han brugte tid på. Kun en gang om året, når han skulle på markedet i Egeskov.

Men han var altid klar med en god historie til Premieren og efter et par øl, blev de mindre pæne historier også luftet.

De første mange år, når der skulle være Geddepremiere i Rønninge Mose, mødtes man i Odense og kørte i samlet flok til fiskevandet på cykel eller i bil. Forreste bil havde klubbens fane på bilen og resten af medlemmerne i kortegen efter sig. Man indkaldte avisen, der sendte en journalist og en fotograf ud for at fortælle om begivenheden.



Der kunne nogle år være over 100 mennesker på skov/mose tur. Det var noget, man glædede sig til hele året. En tur i det grønne med madkurven.

Så kunne man se, om man så også kunne være heldig/dygtig at fange en af de gamle mosegedder, som så kunne hænge og dingle på cykelstyret hele vejen hjem.

Der er faktisk også historier om folk, der spændte dagens fangst på bilen udvendig. De ville dog ikke have sådant et dyr ind i bilen og så kunne man jo også lige prale lidt. Det var jo lang tid før Facebook.

Mosen har også været brugt til mange andre ting. Der har været afholdt mange mede stævner fra små lokale til de største 8 timers stævner, hvor man så var to mand på et hold, som skiftevis fiskede en time hver. Alle fiskene blev sat ned i en form for ruse og når stævnet var slut, blev alle fiskene vejlet samlet. Vinderen var så det hold, der havde fået flest kilo og så blev alle fisk sat ud igen. Catch and release før det blev moderne !! Største vægt for 8 timers fiskeri var over 36 kg. Der kørte også en konkurrence på antal fisk. Den blev vundet på 1152 fisk, altså 144 i timen, så 2,4 fisk i minuttet i alle 8 timer for et hold, men kun en der fiskede ad gangen !!

Nogle få gange bliver ting også nemmere her i livet. En af de ting er bådene i mosen. I gamle dage var det træbåde, der skulle tages op om vinteren og inden den nye sæson, skulle de så males.

Dette med at få dem malet, var mange gange en kamp. Så var det dårligt vejr, så var de blevet smidt i mosen for tidligt og måtte op igen for at tørre.

Der blev øget hærværk på dem, når de nu var oppe.

Når man taler med nogle af de gamle i klubben og får dem til at fortælle om de dage, hvor de så endelig kunne male, ja så kunne hyggen jo blive så god, at der faktisk var mere maling på folk end på bådene. Om det var det gode vejr eller hyggen, øllen eller dårlige malerkundskaber vides ikke men det er sket flere gange, at folk skulle sidde på en avis uden tøj på eller med skiftetøj på efter en malertur i mosen.

I dag er det glasfiberbåde, vi har i moserne. De er noget nemmere at tumle rundt med.

Nogle af de gamle træbåde havde man støbt cement i bunden af, for at de skulle ligge mere roligt på vandet. Jeg vil kun sige, de var f... tunge at få op i efteråret. Sådan en kold, våd, tung og beskidt båd ude i mosen, hvor et skridt udenfor stien ville betyde **meget** våd støvle. Det er en af de ting, der er blevet nemmere.

Nogle gange bliver man spurgt, om der er fisk tilbage i moserne eller om alle er fanget, når nu vi er ca. 500 medlemmer. Til det kan jeg kun sige, der er masser af fisk. Hvis vinteren har været hård som her, kan vi se det på den onde måde, om der er fisk.

Men der er altid nogle, som overlever. Herunder Suder fra Skydebjerg på over 3 kilo.



## Odense Å.

Odense Å og Lindved Åen er de to første stykker, vi havde som fiskevand i klubben. De blev det første år lejet for 100 kr., som man lånte af et af bestyrelsesmedlemmerne, da der ikke var nogen penge i kassen endnu.

Inden for det første år købte og udsatte man 400 stk. sættefisk i Odense Å, det vil sige fangstklare ørreder på 25 cm., efter at man havde ryddet en del affald op i åen.

Man var også inde og diskutere fisketrappe i åen.

I den første tid var der ikke rigtig ørredfiskeri i åen. På grund af opstemninger og forurening blev åen brugt til kloak. Det er unægteligt noget andet i dag.

Jeg kan selv huske en oplevelse som barn fra besøg i Zoo i Odense. Når flodhesten skulle

have nyt vand i sit bassin, åbnede man bare for alt det meget beskidte vand, der røg direkte ud i åen.

Klubben har altid været dybt forankret i Odense Å og det er også gået fra meget skidt til en rigtig god å.

Igennem tiden er der lavet mange gode tiltag i åen med Odense Å Premieren som det største og som har kørt i over 35 år. Der er en del af klubbens medlemmer, der har vundet Premieren og der bliver bakket kraftigt op omkring den fra klubbens side med salg af pølser og uddeling af materialer. En stor del af repræsentantskabet i Odense Å Sammenslutningen er også klubrelateret.

I dag er hele åens fiskeri underlagt et fælles regelsæt under Odense Å Sammenslutning, som vi selv var med til at lave i starten af 90'erne sammen med Fynske Lystfiskere og Dalum Lystfiskeklub under navnet Samfisk.

Dette var starten på et samarbejde af fiskeklubber på Fyn, så vi i dag er tæt på 2500 lystfiskere i Sammenslutningen.

Under dette er der blevet lavet et Vandpleje Fyn/Grusbanden. Det var under tilblivelsen af Odense Å Sammenslutningen, at man fik den ide, at hvis man gerne ville med i Sammenslutningen, skulle man også være medlem af Vandplejen.

Det gav noget størrelse på Vandplejen fra dag **et** til stor gavn for alle lystfiskerne.

Her bliver der lavet fine aftaler om f.eks. Odense Fjord (garn, bierhvervsfiskeri i fjorden osv.)

Oppe i åen er der lavet flere tiltag lige fra elfiskeri og hele Elsesminde /Fyns Laksefisk til fiskearrangementer i Skovsøen, mede i åen, geddefiskeri, foto catch and release konkurrence og flere ting er på vej.

Nu bliver der også arbejdet i, om nogle af strygene ved Dalum og Ejby Mølle helt skal væk.



# Havfiskeri.

De første havture i klubben var noget med at finde en fiskekutter f. eks. i Bogense og så lånte man nogle redningsveste ved Storebæltsfærgerne.

Dem kunne medlemmerne så leje for 1 kr., når de drog på den årlige hav tur.

Håndliner, splitkanestænger og sågar stålstænger blev brugt. De har været kolde og tunge at stå med en hel dag på havet.

Klubben havde en torskepokal man fiskede om i 80-90'erne. Dengang var det gerne Tut af Kerteminde og Catrine K og Fio fra Nyborg, man brugte.

Det døde lidt ud, efter at torskefiskeriet omkring Fyn også var for nedadgående.



Havafdelingen i O.S.K. fik en oplomstring i `99, da Knud E. Nygaard fik samlet et hold (Sven Brehmer, Arne Birk, Allan Birk og Knud E.) til Regionsmesterskab og DM, da holdet faktisk blev både Fynsmestre (16 hold) og næsten også blev Danmarksmestre (32 hold). Det var noget med en fisk, der skulle have talt med, men som blev smidt i havet igen!! Ja så var kimen lagt til en stor Havafdeling.



Havafdelingen tager i dag på lange flerdages ture ud i Nordsøen eller på flere fladfisketure i Langelands bæltet med det gode skib Felix og skipper Verner Møller. Man har også haft modet til at lave specielle ture efter f.eks. Pighvar og Makreller samt langture til Færøerne og Nord Norge.

## Medefiskeri.

Først i 80'erne startede Ole Jessen i Ækvator medefiskeriet op i O.S.K.

I starten var det med tvillingerne Kim og Stig Thomsen, Torben Kay, Arne Birk, Allan Birk, Bjarne Johansen og mange flere. Det var begyndelsen på en meget stor æra i klubben.

Der har været afholdt i hundredvis af stævner, ture, og mesterskaber rundt i landet og det store udland har også mødt medefiskerne fra O.S.K.

Der er vundet masser af titler i klubbens mede historie både på junior siden og hos seniorerne, som bestemt heller ikke har holdt sig tilbage.

Der har været deltagelse i både DM, EM og sågar også Verdensmesterskaber.



## Klubhus.

Man har i mange år klaret sig uden et klubhus. Skulle der være et møde eller en aktivitet, ja så var den første udfordring at finde et sted, hvor vi kunne låne noget plads.

De første steder, hvor vi næsten havde lidt "klubhus", var lidt i folks private kældre, hvor man mødtes i det små for at holde julefrokost eller f.eks. støbe blink/pirke.

Det begyndte først at ligne noget, da man fandt en lagerbygning ved Linoleum Hansen i Østergade i Odense.

Lokale er nok lige vildt nok. Det var et gammelt lak lager. Nærmest en bunkers halvt nede i jorden. Der var kun en cement trappe ned i vores lille hule men lokalet blev brugt flittigt og man kunne hurtigt se et nyt klubliv spire frem.

Det, der blev til vores nuværende klubhus, hjalp Odense Kommune os med. Den havde et hus, der kunne blive vores og gav os den plads, vi manglede.

Dengang var det et hus, der lå helt for sig selv, men nu begynder byen langsomt at komme herud også.

Huset var jo kun til låns, da kommunen havde overtaget det, fordi de senere skulle bruge arealet til ???

Ja området har været i spil til flere ting, da det jo lå for enden af Ring 3. Skulle Ring 3 over fjorden her eller skulle huset væk, fordi der skulle ligge industri her ?

Der var flere rygter, men enden blev, at det blev boliger og der passede vi jo godt ind.

Vi blev på et tidspunkt tjekket fra kommunen angående, hvordan deres hus kunne blive up to date.

Det stod hurtigt klart, at huset faktisk ville blive for dyrt at reovere. Der var beløber på 500.000 kr. og mere, så vi var tæt på at måtte forlade vores klubhus, da det bedre kunne betale sig at fjerne det og bygge et parcelhus i stedet for.

På det tidspunkt rejste folk i klubben sig og sagde: "Vi reoverer det selv". Det blev reoveret helt lige fra væltede mure, nye rør, el, køkken, nyt inventar, male, gulve til kunst på væggene.

Klubben brugte 100.000 kr. af dens egne penge plus al den arbejdskraft, klubben kunne skrabe sammen. Der blev faktisk arbejdet i flerholdskift. Første hold startede om morgenen, andre fortsatte over middag og et hold kom efter arbejde og fortsatte, indtil det blev mørkt. Det var en hård tid, men et fantastisk sammenhold opstod.



Der var ikke meget plads men så rykkede de/vi bare sammen. Her lidt af det gamle hus med skodder. Det lignede en rockerborg, da det var værst.



# Fiskevand.

Det siger sig selv at fiskevand altid er vigtigt for en fiskeklub og i O.S.K. startede vi også stort. Vi havde som de første steder det nederste af Lindved Åen og Odense Å fra Ejby Bro (Ejby Mølle) til kanalen.

Vi havde også fiskeretten på noget af Arreskov Sø de første år.

Dette var lejede stykker og allerede tidligt fandt man ud af at købe stykker i Moserne Rønninge og Skydebjerg.

Vi har med stor succes i de senere år samarbejdet meget med andre klubber f.eks. Samfisk (Odense Å Sammenslutning) og vores fiskemuligheder ved Karup Å med de to lejligheder og fiskeretten, er kommet ud af dette samarbejde.



Vi er i gang med noget i Gudenåen. Lige nu har vi fiskekort til ca. 10 kilometer super flue fiskevand i den å.

Som det sidste er vi også begyndt at arbejde lidt i et samarbejde med Tarup-Davinde SØ for Odense. Vi har jo haft fiske muligheder i området siden starten af 70'erne i det, der dengang blev kaldt Tarup Sø og som i dag hedder Hudevad Sø.

Men vi er altid på udkig efter mere godt fiskevand, da vi er jo en lystfiskerklub.

## Viking 65+.

Består jo af vores ældre fiskekammerater, der gerne ville lave deres egne fisketure om formiddagen, når der er fred og ro på fiskepladserne og hvor det kunne foregå lidt i deres eget tempo.

De starter normalt i klubhuset med en Dr.Nielsen og et stykke brød. Så bliver det lige overvejet, om vejret er til fiskeri, eller om det bliver en indedag med hyggen i højsædet. Skulle vejret være til det, angriber de gerne kysten.



## Odense Havn.

Havnen er jo blevet ombygget helt vildt og vandet er blevet mere rent, da man ikke mere lukker så meget ud i havnen som før i tiden. Der er nu mange slags fisk i havnen.



Den trend med flere fisk i havnen har vi taget til os ved at lave Sildefestivalen og Fladfiskefestivalen.

Den første er ret nem, for sildene kommer af sig selv i april.

Den næste i maj er straks meget sværere. Der skal vi have både en tilladelse og hjælp fra erhvervsfiskerne med at fange 1000 stk. fladfisk. Dem sætter vi så ud i Odense Havn med hjælp fra Fyns Laksefisk. De kører dem op fra Langeland i deres lastbil med ilt på fiskene. Vi fisker på dem en enkelt dag til konkurrencen. Dem vi ikke fanger, kan folk jo forsøge at fange i dagene efter.

## Fiskeskolen.

Fiskeskolen er uden tvivl den største succes i klubben i mange år. Den blev startet af Jens M., Kurt C., Johs og Jørgen Kasserer plus en masse hjælpere, da det er en kæmpe opgave, at få alt dette til at lykkes. Vi har ligeledes god støtte fra kommunen og Ung Nord.

I dag er der fisketure med fiskeskolen en, to og tre gange om ugen, da de unge mennesker har fiskeri som valgfag.

Fiskeskolen har også fået velfortjent ros i kommunen, i skolerne, hos de unge mennesker, lærere og pædagoger.

Ja, det er faktisk nået så langt ud, at folk donerer fiskegrej til fiskeskolen.



## Fluekast.

Er en af de faste ting i klubben. Det har i mange år trukket folk af huse om foråret, når man lige skal have pudset formen af på græsset ved klubben eller nede på boldbanerne.



## Kystturene.

Blev sat i system af Torben Nielsen og en masse hjælpere. Der er nu en tur om måneden, hvor der findes en samlet vinder for året. Der er fine penge præmier, der bliver uddelt til julefrokosten.

Det er blevet et meget stort aktiv for klubben.



Ture har alltid været et samlingspunkt i klubben...

*Jyll. august 1951*





..men god mad og hyggeligt samvær er også O.S.K....



**... og når der kommer så mange unge til et O.S.K. arrangement, så ser fremtiden ikke ringe ud.**



## **Tillykke Odense Sportsfisker Klub.**



Og en stor tak til alle vores sponsorer, forretninger, D.S.F., Odense Kommune, Ung Nord, Fyns Laksefisk, Samarbejdspartnere og alle vore trofaste medlemmer, som giver en hånd med. Uden jeres indsats og opbakning - ingen klub.

Jubilæums udgaven af Mosebryg er udarbejdet af Allan Birk.